

Beste vrienden van 't Bollenhart,

Fijn dat u deze nieuwsbrief leest. Een nieuwsbrief met de agenda voor de komende winterperiode. Verder weer een zanger van het koor in de "spotlight" en kijken we vooruit naar de komende kerstperiode. Dat lijkt nogal vroeg en voorbarig maar het koor is uiteraard al druk aan het repeteren voor deze periode. We wensen u veel plezier!

Dank!

In de vorige nieuwsbrief hebben we aan de vrienden gevraagd om, indien mogelijk, bij de RABO clubactie te stemmen op 't Bollenhart. Tijdens een optreden van 't Bollenhart in woonlocatie Liliom in Voorhout werd het resultaat van deze actie bekend gemaakt. Jolanda Volkerijk overhandigde een cheque van **€484,84** aan (de jarige) Daan de Ridder. Een geweldig bedrag. Bestuur en leden bedanken iedereen die een stem op 't Bollenhart heeft uitgebracht! Alle aanwezigen hebben zichtbaar genoten van een heel gezellig optreden. En de verjaardag van Daan kreeg hierdoor wel een extra feestelijk tintje.



In de spotlights

In deze nieuwsbrief zetten we Kees Duivenvoorde in de spotlights. Kees is geboren in 1950 als 7^e telg van vader Kees Duivenvoorde en moeder Pietje van Schooten. Het gezin kreeg 8 kinderen waarvan 5 jongens en 3 meisjes.

In 1974 trouwde Kees met Mieke Bader. De eerste vijf jaar woonden ze (noodgedwongen) in Hillegom. Toen ze de kans kregen om een huis in Noordwijkerhout te kopen hebben zij die met beide handen beetgepakt, Zij kregen 2 kinderen, twee jongens en inmiddels zijn zij de trotse opa en oma van 4 kleinkinderen (2 jongens en 2 meisjes)

Kees heeft na de basisschool de Technische school in Hillegom gedaan. Toen Kees dit diploma op zak had heeft hij één week in de anemonen gewerkt. Toen wist hij al dat dit niets voor hem was. Hij besloot te gaan werken bij zijn broer Wim, die de "zandzuigerij" van zijn vader had overgenomen. In de "zandzuigerij" betekent dat zij overwegend zandzuigers bouwden op verschillende locaties in de bollenstreek. Van zelf de zandzuigers bedienen kwam steeds minder. Toen broer Wim stopte met dit bedrijf heeft zoon Erik van Kees en Mieke dit, weliswaar op een andere manier, voortgezet. Erik doet dit met een drietal compagnons. Nog steeds worden er zandzuigers gebouwd, maar nu overal in de wereld. Kees wordt nog regelmatig gevraagd zijn oordeel of advies te geven op projecten.





Ondanks dat Kees heel vaak de hele week van huis was zingt hij al heel lang bij verschillende koren. Zijn eerste koor was RoKoZaNo. Een koor dat op een niet prettige wijze aan zijn einde is gekomen. Dat doet Kees nog zichtbaar pijn. Daarna, in 2001, zag Mieke een advertentie in het plaatselijke krantje staan. Er ging een shantymoor gestart worden en men zocht zangers. "Dat is wat voor jou". zei Mieke. Kees is daardoor lid van 't Bollenhart vanaf het allereerste begin. Hij heeft dus ook de allereerste dirigent meegemaakt. De heer v. Schaik die zegge en schrijve een keer voor het koor gestaan heeft! Daarna kwam Jan Hertogh op de bok en nu dus Jan de Klerk.

Bij 't Bollenhart zingt Kees bij de bassen en hij zingt ook vier solo's . Hij heeft het super naar zijn zin bij 't Bollenhart. Een goede sfeer en de bereidheid om wat voor elkaar te doen.

Kees is weliswaar met pensioen maar stil zitten is niet zijn sterkste kant. Nee, Kees moet porrelen. Dat brengt hem direct mij de bijnaam Porrel. Die bijnaam komt bij Wim v.d. Berg (sloothaak) vandaan. Broer Leen werkte op vrije middagen bij Gijs van Dam, de fietsenmaker waar Wim ook werkte. Als Leen dan met de hele kleine schroefjes en moertjes bezig was dan zei Wim : Zit je weer te porrelen. Als je dat vaak genoeg zegt gaat zo'n titel vanzelf een eigen leven leiden. En nu wordt de hele familie Duivenvoorde in de volksmond "Porrel" genoemd.

Het levensmotto van Kees is "Als werken, werken wordt moet je wat anders gaan doen! "

Agenda

Zaterdag 2 november

Optreden tijdens de 1e zaterdag van "de Battle of the Shantys 2024" in Schiedam

Op de zaterdagen 2, 9 en 16 november zullen telkens drie Shantykoren door een vakkundige jury beoordeeld worden en strijden om de dagprijs. De koren die dagwinnaar worden komen zaterdag 23 november weer naar de Erker om te strijd aan te gaan voor De Erker Shantybokaal. De mannen gaan uiteraard hun uiterste best doen zodat ze ook 23 november weer op mogen treden.

Het festival vindt plaats in Wijkcentrum De Erker Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam

Zondag 17 november

Concert van het vrijetijdsorkest van St. Jeanne d'Arc, met medewerking van 't Bollenhart.

Locatie: Leeuwenhorstschool te Noordwijkerhout. Aanvang 14.00 uur

Zowel de leden van 't Bollenhart als de leden van het vrijetijdsorkest kijken uit naar dit optreden.

Zondag 30 november

Optreden in het Bernardus zorgcentrum, Hoofdstraat Sassenheim. Aanvang 10.30 uur

Zondag 8 december.

Kerstmarkt Voorhout. 't Bollenhart treedt op van 13.00 uur tot – 13.30 uur en van 14.00 uur tot 14.30 uur in de Bartholomeuskerk. Dis is in het centrum van Voorhout.

Zaterdag 21 december

1. Optreden In het Wapen van Noordwijkerhout voor KansPlus. Dit is een besloten optreden
2. Kerstoptreden in Huis ter Duin. Aanvang 16.00 uur

Het wordt gewaardeerd als u op tijd aanwezig bent.

Donderdag 26 december

Kerstviering in de St. Jozefkerk in Noordwijkerhout. Aanvang 10 uur. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Er is, traditiegetrouw erg veel belangstelling voor deze viering!